

Nieuwsbrief Scouting St. Jozef



Nummer 1, jaargang 2006/2007

Hallo Esta's, Explorers en ouders,

Hier is de eerste nieuwsbrief van dit seizoen. Op deze manier houden we iedereen op de hoogte van wat er zoal bij ons afspeelt.

Het is de bedoeling dat deze brief 3 a 4 keer per jaar verschijnt.

Met vriendelijke groeten,

Leiding en bestuur Scouting st. Jozef

De afgelopen maanden.

Het seizoen is alweer een tijdje bezig en de kinderen hebben al weer heel wat avonturen beleefd. We hebben een installatie gehad waarbij veel indianen en vieze smurrie aan te pas kwam. We hebben ons gepromoot bij de open dag van dorpshuis De Dissel waarbij het hartstikke lekker weer was en iedereen op de luchtkussens konden spelen en genieten van een ijsje. Sinterklaas heeft ook de scouting nog aangedaan. Verder zijn we natuurlijk ook het bos in geweest en hebben we veel geknutseld. De Scouts hebben hun eerste looptocht er al op zitten en hebben ook nog een poging gewaagd om mooie vliegers de lucht in de laten gaan. En dit is heel moeilijk als het windstil is.

Bij de Explorers is het ook nog steeds goed vertoeven. Althans als je een primitief kamp midden in de regen goed vertoeven vind. De kinderen vonden het in ieder geval wel erg leuk en moesten hun creativiteit op de proef stellen.



Opening Dissel

Van enkele activiteiten worden foto's gemaakt.

De nieuwe foto's komen niet meer in het scoutinggebouw te hangen zodat je ze kan bekijken en na kan bestellen. Vanaf nu kunt u ze bekijken op onze website en daarvandaan downloaden. Er staan ook weer nieuwe foto's op dus ga snel kijken op <http://scoutnet.nl/~scouting-st.jozef>

Nieuwe groep

Dit seizoen zijn we begonnen met een nieuwe groep. De scouts. De kinderen die negen jaar zijn zelfs al geïnstalleerd als echte scouts. Er zitten ook nog wat jongere kinderen bij om de doorstroom te bevorderen en die blijven nog even Esta totdat hun ook de Scoutsleeftijd hebben bereikt. Het loopt heel goed bij de Scouts en zij hebben dan ook hulp gekregen van twee ouders die om de week helpen. Dat zijn Peter Timmerman en Martin de Ruiter. Natuurlijk kunnen we nog altijd meer hulp gebruiken en bent u van harte welkom als leiding.

De komende activiteiten

Natuurlijk zullen we kerstmis niet vergeten bij de scouting. Er wordt Carnaval gevierd en ook het bos zullen we niet links laten liggen. De pioniertechnieken zullen worden aangescherpt. Verder zal er een trip naar Greenpeace worden gemaakt en met hemelvaart gaan we met zijn allen op kamp. Waar naartoe is nog een verassing.

Slaapzak verwisseld

Tijdens het laatste slaapfestijn voor de vakantie is de slaapzak van Bas verwisseld met die van iemand anders. Het zijn allebei Nomad-slaapzakken, echter die van Bas is een Junior slaapzak en diegene die we nu hebben liggen is een volwassen maat. De binnenkant van Bas zijn slaapzak is donkerblauw, lichtblauw en wit gestreept van binnen en donkerblauw van buiten. De volwassen-slaapzak is ook donkerblauw van buiten maar donkergroen van binnen. In de slaapzak van Bas staat ook nog een naam van zijn broer Thijs Kool.

Wie o wie heeft onze slaapzak? Graag doorgeven aan een van de leidsters.

Verjaardagen

November		
1	Max Leenstra	7 jaar
17	Wessel Verwoert	7 jaar
20	Michelle Bakker	11 jaar
December		
2	Mathijs van der Stoep	10 jaar
4	Maurits van den Boogaard	8 jaar
18	Maarten Heemskerk	6 jaar
24	Stan Ravenhorst	7 jaar
Januari		
23	Lars Agterberg	5 jaar
Februari		
1	Bas Timmerman	12 jaar
6	Valentijn Brandsen	9 jaar
17	Daniëlle Agterberg	35 jaar



Lege inktcartridges kunnen nog steeds worden ingeleverd. Het geld dat we hiervoor krijgen wordt gebruikt om wat extra's te doen tijdens de scoutingavonden.

E-mail adres

Soms is het voor de leiding makkelijk als wij u kunnen informeren via uw mailadres. Dit is b.v. makkelijker dan iedereen bellen. Nog niet alle kinderen hebben een e-mail adres doorgegeven. Zou u dit nog willen doen (of de strook hieronder invullen). Alvast bedankt.

Naam:.....

E-mail:.....